



Veckans Coachtips #199, 19 november 2013

## BYOD, Bring your own device

En av de ämnen som varit gällande det senaste året är alla medarbetare och kanske främst chefers användande av "egna" Ipad, iPhones och andra prylar. Allt ska kopplas upp på interna nät och system för att det ska var enklare (och kanske fräckare...?) att jobba. Man kallar detta för BYOD, *Bring Your Own Device*...

Det fick mig att fundera. Är det verkligen alla prylar som alltid gör oss mer effektiva? Idag tänker man ju inte själv, letar inte själv efter sin "gamla avsomnade" kunskap. Istället använder vi miniräknaren i Iphone eller googlar fram ett svar på frågeställningen. Till och med på musik-quizen på kvällen smyg-används telefonen...

Jag som jobbar som egenföretagare har ingen IT-avdelning och känner ibland bara att alla prylar t o m ibland försvårar eller i alla fall försinkar. Det tar tid. Den gamla tanken kring "plug-and-play" har inte slagit igenom ännu. Och några standarder, varken på system, drivrutiner eller hårdvara som laddare med mera verkar man inte tänka på... Min fru sprang omkring i morse för att finna rätt laddare till sin telefon.

### **Men är det ändå inte så att det är användarna som är begränsningen?**

Din och min förmåga att prioritera och använda rätt prylar. Din och min förmåga att förstå nyttan och använda det som hjälper oss vidare.

Själv är jag så härligt gammaldags att jag använder en manuell kalender, ni vet en sådan där lite spiral-bunden bok där man med blyertspennan kan anteckna vad man ska göra... ;-)

Det mest väsentliga är nog ändå att du tar med din egen "device", **din hjärna och ditt hjärta**. Det är och kommer alltid förbli människor som möts, som står bakom nya idéer och strategier. Människor som säljer, människor som möter andra människor. Då är det andra saker som räknas.

Så strunta i vilka regler eller policys ni har på ert företag. Strunta i vad IT avdelningen säger.

BYOD, bring your own device, din hjärna och ditt hjärta. Dina kunskaper och din attityd. **Varje dag!** Det är också då vi kan göra skillnad, för varandra och för andra.

*BYOD, det är DET som GÖR konkurrensFÖRDELEN.*

### **Vad är visdom för dig?**

Måste bara få nämna några ord om visdom också...

För mig är visdom kloka och sanna ord som är svårt att förkasta. För mig är visdom att lyssna på andra, deras erfarenheter och livshistorier. Och samtidigt reflektera vad som ligger bakom och inuti den personen. För mig är visdom att själv ta mig tid att fundera, se sammanhang, stanna upp, söka i mig själv och söka på utsidan. För mig kommer visdom av nyfikenhet, livsglädje och att bidra.

Vad är visdom för dig?